

Weergeven

Bewerken

Verwijderen

Revisies

Dupliceren

INTERVIEW

Palestijns schrijver Izzeldin Abuelaish doorbreekt de cirkel van haat en wraak

22 juni 2021

Frederik Polfliet



Je ne haïrai pas, de theateradaptie van Abuelaish' boek, speelt nog tot en met zaterdag in Brussel. (© Véronique Vercheval)

In 2009 doodde een Israëlische tank tijdens de belegering van Gaza drie dochters en een nichtje van Izzeldin Abuelaish. Ondanks deze hartverscheurende tragedie blijft de Canadees-Palestijnse arts en vredesactivist zich onverdroten weren tegen de vicieuze cirkel van haat, wraak en geweld. 'Haat vormt wereldwijd een grote bedreiging voor onze volksgezondheid.'

In zijn internationaal geprezen boek *I shall not hate* (2010) maakt de Canadees-Palestijnse arts en fertilititeitsexpert **Izzeldin Abuelaish** (1955) ons deelgenoot van een even onwaarschijnlijk tragisch als hoopgevend levensverhaal. Zijn carrière in de geneeskunde en gynecologie verraadt niet dat hij ter wereld kwam in het vluchtelingenkamp Jabalia in de Gazastrook. Als eerste Palestijnse arts ooit in dienst van een Israëlisch ziekenhuis groeide Abuelaish uit tot een brugfiguur die met één been in Palestina en het andere in Israël stond.

In die hoedanigheid bracht Abuelaish tijdens Operatie Gegoten Lood, de militaire actie van Israël tegen **Hamas** (27 dec. 2008 – 18 jan. 2009) vanuit zijn woonkamer dagelijks live verslag uit voor de Israëlische televisie over de situatie in Gaza. Op 16 januari, tijdens de laatste dagen van de militaire inval, werd ook zijn woonst getroffen door twee tankgranaten. Hierop lag zijn appartementsgebouw vol met dode en zwaargewonde kinderen. Abuelaish, die nog maar kort voor Operatie Gegoten Lood zijn vrouw Nadia verloor aan acute leukemie, moest nu ook drie dochters – Bessan (21), Mayar (15), Aya (14) – en zijn bij hem schuilende nicht Noor (17) afgeven.



Je ne haïrai pas (© Véronique Vercheval)

Enkele minuten na de aanval belde Abuelaish de presentator van het Israëlische Kanaal 10 radeloos op en werd zijn verschrikkelijke getuigenis over het drama rechtstreeks uitgezonden. De hartverscheurende beelden gingen de wereld rond en Abuelaisch verbijsterde naderhand met zijn haast bovenmenselijke verzoeningsgezinde opstelling. Hij weigerde te haten. “Als ik wist dat mijn dochters het laatste offer waren op het pad naar vrede tussen de Palestijnen en de Israëli’s, kon ik daarmee leven”, verklaarde hij.

Vaccinatie tegen haat

Abuelaish, vandaag professor Global Health aan de Universiteit van Toronto, mocht in maart nog een eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen in ontvangst nemen als erkenning voor zijn bijdragen aan de opleiding en emancipatie van jonge vrouwen. Ter nagedachtenis van zijn dochters riep hij Daughters for Life in het leven, een internationale stichting die jonge vrouwen uit het Midden-Oosten de kans geeft om verder te studeren.

‘Het is niet met de granaten die mijn kinderen vermoordden, maar met wijsheid en moed dat we verandering ten goede realiseren’

Vanwege de coronacrisis gebeurde de uitreiking van het doctoraat online, maar nu is Abuelaish in België ter gelegenheid van de opvoering van het op zijn boek gebaseerde theaterstuk *Je ne hairai pas*. “Eigenlijk biedt het stuk lessen die ik trok uit mijn leven”, vertelt de professor aan Apache. “Het gaat over mijn ervaringen als vluchtelingenkind en hoe ik talloze beproevingen te boven kwam. Hoe ik uit de dood leven putte en ondanks al het leed nog steeds hoop uitdraag. Het verlies van mijn vrouw en de dood van mijn drie kinderen was een immense tragedie. Maar het is niet met de granaten die mijn kinderen vermoordden, maar met wijsheid en moed dat we verandering ten goede realiseren. Want haat vergiftigt en belet ons om vooruit te geraken. Haat is een zeer besmettelijke, destructieve chronische ziekte die vrede in de weg staat.”

“We leven niet alleen in deze wereld; mijn leven en vrijheid zijn onlosmakelijk verbonden met die van anderen. Met de pandemie hebben we ervaren hoezeer ook onze gezondheid onderling verbonden is, of we nu in Canada of België wonen”, zegt Abuelaish. Hij pleit voor een vaccinatieprogramma dat mensen voorziet van respect, waardigheid en gelijkheid, om zo mensen immuun te maken voor haat. “Dan pas kunnen we toewerken naar een wereld zonder armoede en lijden. Als een vrije samenleving haar vele armen niet kan helpen, kan zij ook niet voorkomen dat de weinige rijken elkaar gaan haten.”

Geneeskunde, de grote gelijkmaker

Op de rand van ons bewustzijn, schrijft Abuelaish in zijn boek, bestaat bij de mens het gevoel dat elke vreemdeling en iedereen die we niet kennen een vijand is die ons bedreigt. “Vraag een Jood of hij of zij bereid is een kamer met een Palestijn te delen en het antwoord zal meestal ontkennend zijn, en zo zal de gemiddelde Palestijn er ook voor terugdeinzen een kamer met een Jood te delen. Als ze echter ziek worden en in hetzelfde ziekenhuis moeten worden behandeld, wordt het plotseling aanvaardbaar om een kamer met wie dan ook te delen.” Gezondheid beschouwt Abuelaish als een gemeenschappelijk terrein en geneeskunde als een brug om de kloof tussen mensen en volkeren te dichten.

‘Geneeskunde kan de kloof tussen mensen overbruggen en artsen kunnen boodschappers van vrede zijn’

De filosofie van verzoening en vrede zit bij Abuelaish diep ingeworteld in zijn opleiding, beroep en praktijk als arts: “Ik ben arts en daarom zie ik dingen het duidelijkst in geneeskundige termen. Voor mij zijn vrede en gezondheid dan ook wezenlijk verbonden. Ga hier in Brussel naar een ziekenhuis en je treft daar mensen aan met de meest uiteenlopende achtergronden. Maar als arts en verplegend personeel kijk je naar de patiënt als mens en niet naar zijn of haar nationaliteit of etniciteit. Mensen worden er zonder onderscheid en als gelijken behandeld.”

Ook buiten het ziekenhuis moeten we die gelijkwaardigheid nastreven. Het baart Abuelaish grote zorgen dat veel politici bewust polariseren en mensen ophitsen om de afstand tussen verschillende groepen te vergroten. “Ze verdelen om te heersen, maar het zijn niet zij die de prijs betalen in tijden van oorlog. Dat zijn de onschuldige 66 kinderen en veertig vrouwen die afgelopen weken omkwamen door Israëlische bombardementen. In hen zie ik mijn eigen dochters terug. Die agressie moet dringend een halt worden toegeroepen. De Palestijnen zijn territoriaal bezet en de Israëli’s worden op hun beurt bezet door angst en haat. Die haat schalde onlangs nog door de straten toen manifestanten tijdens een Vlaggenmars naar aanleiding van de 54ste verjaardag van de bezetting van Oost-Israël ‘Dood aan de Arabieren’ scandeerden.

Omgekeerd bloeit het extremisme ook op bij de Palestijnen. Volgens Abuelaish zit het in het menselijk karakter om in een toestand van onophoudelijk lijden wraak te nemen. “Van ongezonde mensen kan niet worden verwacht dat ze logisch nadenken. Dit parasuïcidale gedrag van raketten afvuren en zelfmoordaanslagen plegen nodigt uit tot tegenaanvallen van de Israëli’s, gevolgd door wraak van de inwoners van de Gazastrook, waarop een nog meer disproportionele reactie van Israël volgt. De vicieuze cirkel gaat maar door. Het is tijd voor politici om positief op te treden en te bouwen in plaats van te vernietigen. De militaire en mentale bezetting moet dringend ingeruild worden voor de vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen.”

Hulpkreet aan internationale gemeenschap

De nieuwe Israëlische regering belooft echter weinig verandering voor de Palestijnen. **Benjamin Netanyahu’s** beleid (eerste minister van Israël tot 16 juni 2021, red.) bood geen uitzicht op vrede en met het aantreden van de nieuwe eerste minister **Naftali Bennett** ligt er niet meteen een koerswijziging in het verschiep. “Wat dat betreft koester ik geen hoop. Qua politieke visie is Bennett zo mogelijk nog extremer dan Netanyahu”, meent Abuelaish.

‘Qua politieke visie is Bennett zo mogelijk nog extremer dan Netanyahu’

De dokter beklemtoont de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. “Veel mensen hebben hun vertrouwen in het internationaal politieke systeem verloren. Het Palestijns-Israëlische conflict is een grote uitdaging voor de geloofwaardigheid ervan. Uiteindelijk moeten de internationale gemeenschap en de Europese Unie tussenkomen, een eind stellen aan de gruwel en de kloof overbruggen tussen Palestijnen en Israëli’s. Zij moeten de VN-resoluties, mensenrechten en het internationaal recht afdwingen.”

Abuelaish meent dat het ook in het belang is van de Verenigde Staten om kritischer te zijn voor Israël, nu de publieke opinie meer oog heeft voor de betreurenswaardige omstandigheden waarin de Palestijnen moeten leven: “Het onrecht jegens de Palestijnen dringt meer en meer door. Denk aan de gedwongen uitzetting van

families in de wijken Sheikh Jarrah en Silham en de bestorming van de Al-Aqmoskee in Jeruzalem. De aanval vond plaats op een van de heilige plaatsen van de islam, uitgerekend op de eerste dag van de ramadan - de heilige maand van vergeving en aanbidding!”

“Tot op de dag van vandaag houden de provocaties en agressie ten aanzien van de Palestijnen aan. We weten ondertussen dat geweld alleen maar meer geweld oproept en een voedingsbodem voor haat is. De enige manier om daar verandering in te brengen is via dialoog en begrip”, besluit Abuelaish.

Het boek *Ik zal niet haten* is verkrijgbaar bij uitgeverij Kritak. Het theaterstuk *Je ne hairai pas*, onder regie van Denis Laujol, is nog te zien tot en met 26 juni in Théâtre de Poche, La Cambre, Brussel.

 Ik zal niet haten

 Palestina, Cultuur, theater, oorlog, Israël, Izzeldin Abuelaish, Dossier Israël Palestina

LEES OOK

 Frank Olbrechts / 18-05-2021

PALESTINIAN ISRAEL-CONFLICT-GAZA **Israëlische inbreuken op internationaal recht doen geweld ontbranden**

Mensenrechtenorganisaties bestempelden recent het Israëlische beleid als apartheid. Het onrecht tegenover één bevolkingsgroep is de sluimerende oorzaak van het terugkerende geweld...

 Taylor-Brandon-Y8rORTNriWMA unsplash Brigitte Herremans, Ludo Abicht / 14-04-2021

De twee gezichten van de strijd tegen antisemitisme

Antisemitisme wordt steeds vaker gelijkgeschakeld met kritiek op de staat Israël. Zo riskeren we echt antisemitisme niet ernstig te nemen of zelfs niet te zien.

 sociale media twitter Facebook Jan Walraven / 13-03-2021

Algoritmische campagne, Israëlische Big Brother, en Nederlandse grondadel

De verkiezingsimpact van Big Tech, de ogen van de Israëlische veiligheidsdiensten en de tanende grondadel in Nederland. Dit en meer in de Keuze van Apache.

REACTIES

Voeg een publieke reactie toe ...

Neem eerst even de [spelregels](#) door.

REAGEER

apache /
inhoud heerst

OVER APACHE

Over Apache
Abonnementen
Apache Magazine
Colofon
Jobs en stages

STEUN APACHE

Geef Apache
cadeau
Groepsabonnement
Word mede-
eigenaar

CONTACT

Contacteer ons
Deel anoniem
info
Gastbijdrage
insturen

VOLG ONS

Nieuwsbrief
Facebook
Instagram
Twitter
Vimeo
Soundcloud



